



STEVENSWEE(R)TJES

Nieuwsbrief # 3 - september 2019

STICHTING
DORPSRAAD STEVENSWEERT



“STEVENSWEE(R)TJES”
is een uitgave van de
Dorpsraad te Stevensweert.

Hoofdredactie
Hans Richter

Redactieleden
Wiel Dirks
Jan Mueters
Maaike Somers

Layout
Frans Jeltens

Correspondentieadres
info@dorpsraadstevensweert.nl

©2019 Stevenswee(r)tjes
Dorpsraad Stevensweert.

Inschrijven nieuwsbrief

Er verschijnen in totaal vier ‘papier versies’ van deze Nieuwsbrief. Daarna zal de Nieuwsbrief alleen nog in digitale vorm verschijnen.

Wilt u op de hoogte blijven?
U kunt zich voor de Nieuwsbrief inschrijven op de site van de dorpsraad: www.dorpsraadstevensweert.nl. Graag zien we uw inschrijving tegemoet.

Alle Nieuwsbrieven zullen altijd digitaal te lezen zijn op de site van de dorpsraad.

Van de redactie...



Beste dorpsbewoners,

Met de eerste twee uitgaven van de digitale nieuwsbrief “Stevenswee(r)tjes” is er een prima start gemaakt met wat wij als huisslogan “Nieuws en nieuwtjes uit de vestingstad” zouden willen noemen.

Gezien de vele evenementen die er in ons dorp plaatsvinden, de diverse activiteiten die worden georganiseerd en de gebeurtenissen die als voorval, plechtigheid of happening kunnen worden aangemerkt, is de nieuwsgaring voor de Nieuwsbrief van essentieel belang. Dat er interesse voor bestaat is gebleken uit het feit dat na het verschijnen van de Nieuwsbrief #2 het aantal inschrijvingen sterk is gestegen.

Alleen....we hebben als redactie niet de wijsheid in pacht, beter gezegd: wij denken dat u als lezer wel ideeën of voorstellen en suggesties heeft of zelfs als redacteur ons team wil versterken. Is er iets dat de moeite waard is om op te nemen in de Nieuwsbrief? Is er iets gebeurd of nog gaande waar een artikel aan gewijd kan worden? Of vindt u het zelf leuk om als redacteur met ons mee te doen en artikelen te schrijven?

Stuur een berichtje naar info@dorpsraadstevensweert.nl – we zouden het erg op prijs stellen en u hoort z.s.m. van ons.

De redactie.



Stand van zaken Dorpsontwikkelplan (DOP)

Vanuit de dorpsraad heeft u een flyer mogen ontvangen waarin de aandachtspunten per thema voor ons dorp worden aangegeven. Zeer verheugd zijn we met de toezegging vanuit de gemeente dat men ons

DOP ondersteunt en graag wil meewerken om de voorgestelde thema's te realiseren. Diverse dorpsbewoners participeren in de diverse werkgroepen (per thema) en zijn driftig aan de slag. We nodigen u graag uit deel te nemen aan deze werkgroepen. Indien u meer informatie wenst of wilt deel nemen dan graag een mailtje naar info@dorpsraadstevensweert.nl of raadpleeg een van de dorpsraadbestuursleden op www.dorpsraadstevensweert.nl.



Garbage run

Vaak beginnen zulke verhalen op een verjaardagsfeestje achter een goed glas bier, ook bij Piet Verwijlen, samen met twee schoonbroers en een goede kennis. Heb je dan A gezegd, moet je ook B zeggen en je gaat beseffen waar je “ja” tegen gezegd hebt.

Wat betekent dit? In de voorbereidingstijd zul je moeten denken aan een groot aantal zaken:

- een auto, een Opel Astra, bouwjaar 1988, het startklaar maken, het onderhoud, de mankementen, enz. Nou daar was al snel iemand voor gevonden.
- de personen die mee gaan, want je moet met elkaar kunnen opschieten, in een auto zitten met vier personen, je zit 24 uur op elkaars lippen.
- het financiële gedeelte, inschrijfgeld is ongeveer € 500,-, je moet met de auto naar de startplaats, Kopenhagen, de terugreis van Helsinki naar Stevensweert, de overnachtingen, eten en drinken allemaal zelf regelen.
- je zult informatie moeten opvragen, wat mag je verwachten, hoe is de route, rijdt iedereen voor zich zelf, is het een wedstrijd.

De Carbage run is een uitdaging: in 5 dagen tijd ruim 2500 km rijden van Kopenhagen tot in Helsinki, dwars door de Scandinavische landen, Denemarken, Zweden en Finland in een auto met een dagwaarde van maximaal € 500,- en ouder dan 20 jaar. Natuurlijk moet de auto voldoen aan de wettelijke eisen, maar daarnaast mag je je fantastische creativiteit gebruiken. Hoe je barrel er uit ziet, bepaal je zelf. De auto mag versierd worden met alle toeters en



V.l.n.r.:

Andre Hennissen, Arno Hennissen, Piet Verwijlen en Per van den Heuvel.

bellen. Denk er aan: het is winter, februari 2019, alle wegen in deze landen liggen vol sneeuw, gebruik dus winterbanden. Je krijgt elke dag uitdagende en gekke opdrachten, die er voor zorgen dat je in de meest vreemde situaties terecht komt. Met die opdrachten kun je punten scoren. Het team met de meeste punten is de winnaar en verdient € 1.000,-.

Wie durft het aan? Piet heeft het gedaan. Ondanks de strenge eisen moet ieder jaar geloot worden om mee te mogen doen, want de vraag is vele malen groter dan het aanbod, in totaal mogen slechts 400 wagens de tocht maken.



De Carbage run wintertocht 2019: van Kopenhagen naar Helsinki.



Bij de grens tussen Zweden en Finland.

De route is beschreven in een logboek en zal zo door iedereen gevolgd dienen te worden. Iedere deelnemer volgt dezelfde weg. Dit is gemakkelijk voor het geval je pech krijgt of vast komt te zitten in de sneeuw. De wegen zijn vaak alleen maar aangegeven door middel van paaltjes langs de kant van de weg, vooral als er verse sneeuw gevallen is. De onderlinge collegialiteit en behulpzaamheid is ontzettend groot, je krijgt van iedereen hulp, het wedstrijdelement zit puur en alleen in de verfraaiing van de wagen en het uitvoeren van de opdrachten.

Iedere dag krijg je een controle van het materiaal en iedere dag vindt een alcoholcontrole plaats. Dit is voor de veiligheid, natuurlijk. Het vertrek is om 8.00 uur. Iedere ochtend vertrekken de 400 geselecteerde teams met veel kabaal en veel heisa. De thuiskomst bepaal je zelf. Na de inschrijving en de bevestiging dat je mee mag doen, kun je beginnen met de voorbereidingen. Voor je daadwerkelijk aan de tocht begint, regel je natuurlijk de overnachtingen, want de plaatsen staan al vast, toch is het verplicht te zorgen voor voldoende slaapzakken in de auto, voor het geval je die nodig hebt. Denk aan pech onderweg. Overdag hoef

je geen eten of drinken mee te nemen, want langs de kant van de weg vind je vooral in de dorpen en steden voldoende gelegenheden, waar je kunt eten en drinken en waar je je collega's kunt ontmoeten.

Ondanks het feit dat de dagwaarde slechts € 500,- mag zijn, is de staat van de wagens erg goed, slechts een tiental auto's blijven achter wegens onherstelbare schade, bijv. een vastgelopen motor, een lekkage die echt niet meer gedicht kan worden. Ondanks het feit dat je met 400 wagens op een vastgestelde route bent, rijdt je uren alleen of zit je het andere uur in de file, omdat een collega pech heeft gehad en de weg verspert en niemand meer langs kan. Bij de start en de aankomst en in de avonduren is het een complete kermis, veel getoeter, veel kabaal, muziek en licht. Het is een groot feest. Je kunt het niet vertellen, je moet het meegemaakt hebben.

Wat is Piet Verwijlen het meeste opgevallen? De goede organisatie van de Carbage run, de duidelijke routebeschrijving, de start, de opdrachten, enz. De weg door de uitgestrekte natuur, waar je geen mens tegenkomt, prachtige landschappen met veel sneeuw en de rust die het uitstraalt. De gastvrijheid van alle mensen die in deze Scandinavische landen wonen, maar ook de gastvrijheid en behulpzaamheid van de deelnemers, je bent geen concurrenten, maar vrienden onder elkaar, je voelt je nooit alleen, het is net een grote familie. Piet heeft in elk geval met volle teugen mogen genieten van deze tocht, of hij het nog eens doet, weet ik niet.



V.l.n.r.: Piet Verwijlen, Arno Hennissen, Per van den Heuvel, Andre Hennissen. Deze foto is gemaakt toen ze in Helsinki arriveerden en de prijs kregen uitgereikt.



De geschiedenis van het Aod Klooster (deel 2)

Het totale aantal zusters groeide uit tot acht. Zuster Hildeberta was moeder-overste en tevens werkzaam in de naaischool. Verder waren er een portierster, een zuster voor de bewaarschool (voor jongens en meisjes), en een voor de lagere meisjesschool, een ziekenzuster voor Stevensweert en een voor Ohé en Laak, een zuster voor de was en koken. Enkele zusters verzorgden ook elke zaterdagmiddag de versiering in de R.K. Kerk van Stevensweert. Ook op andere terreinen waren de zusters actief: zo maakten ze in 1935 een mooie vlag voor de studentenclub van Stevensweert.

In de tuin ten westen van het huis werd in 1932 op verzoek van pastoor Nabben een meisjespatronaat gebouwd. Tijdens WO II moesten de zusters op 27 sept. 1944 vluchten naar Echt waar ze 16 weken onderdak vonden bij de zusters Ursulinen. Hun evacuatie ging verder naar Vlodrop voordat ze op 7 maart 1945 terugkeerden naar het bevrijde Stevensweert. Het bestuur van de congregatie besliste echter dat, bij gebrek aan krachten, het klooster in Stevensweert op 23 juni 1945 werd opgeheven.

Het totale klooster, inclusief meisjespatronaat en bewaarschool, werd in 1947 verkocht aan de aannemer P. Tubée uit Stevensweert. Het woonhuis werd aanvan-

kelijk verhuurd aan een viertal gezinnen. Het meisjespatronaat werd verbouwd tot tegelfabriek en de bewaarschool op de hoek van Markt en Rulkensstraat werd in 1964 afgebroken en vervangen door een woning.

De tegelfabriek werd verbouwd tot woning, Jan van Steffeswertplein 4. In 1962/1963 werd het pand verbouwd tot café. Het interieur werd volledig verbouwd maar ook werden de oorspronkelijke ramen en deuren in de gevels verwijderd, waardoor het historische karakter van het pand vrijwel geheel verdween. Alleen de naam “'t Aod Klooster” bleef. Vanaf eind 1965 werd het café overgenomen door het echtpaar Everaerts-Stultjens. Zij breidden de zaak verder uit tot hotel en restaurant. Eind december 1990 vierden ze op feestelijke wijze hun 25-jarig jubileum.

Door de jaren heen is de bestemming gewijzigd in een restaurant, deze werd opnieuw verbouwd in de winter van 2008/2009 en sinds april 2009 geopend met een heel mooie authentiek uitstraling en werd geëxploiteerd door Erik Kusters. De naam 't Aod Klooster bleef gelukkig bewaard! Erik en zijn team hebben dit tot 31 december

2014 geëxploiteerd en vanaf 10 januari 2015 namen ze een andere locatie in Stevensweert in gebruik en wel Veldpoort.

Sinds 16 februari zwaait Maikel Vleeshouwers in het Aod Klooster de scepter.

Naar gegevens van H.G.M. Rutten.



't Aod Klooster augustus 2019 - Grand Café met gezellig terras.



Kindervakantiewerk Stevensweert al 59 jaar aanwezig in ons mooie dorp

Opggericht om de kinderen van het dorp die niet op vakantie kunnen gaan, toch de kans te bieden om aan leuke activiteiten deel te nemen. Onze opzet, die in al die jaren niet veranderd is, is uniek. Daar waar andere organisaties 1 of misschien 2 weken activiteiten aanbieden, zorgen wij voor activiteiten gedurende de volle 6 weken van de zomervakantie. En nog mooier, dit programma is volledig gratis!! En wat te denken van de Sinterklaasintocht en Koningsdagactiviteiten die ook elk jaar weer georganiseerd worden.

Hoe krijgen we dit voor elkaar?

Met een enthousiaste kern van comitéleden die al vanaf januari bezig zijn om het zomerprogramma in elkaar te zetten. Maar met alleen al het werk van dit comité zou het kindervakantiewerk niet kunnen draaien. Wij kunnen sinds de oprichting rekenen op veel steun en hulp. Wat te denken van de jeugdleiding die elk jaar weer paraat staat om de kinderen met veel enthousiasme te begeleiden tijdens de activiteiten! Het zijn echte toppers zonder wie we niet kunnen.

En wat te denken van al die mensen (inwoners, ondernemers, verenigingen en anderen) die ons financieel, materieel of door een helpende hand te bieden ondersteunen. Van alle ijsjes, wafeltjes en dergelijke wordt goed gesmuld. Of de groep mannen die door weer en wind oud papier en kleding ophalen zodat wij ons programma ook financieel rond krijgen. Het zijn echte bikkels waar wij ontzettend blij mee zijn.

Zo zijn er veel mensen die ons steunen en ons werk mogelijk maken. Een bijzonder concept dat enkel en alleen bestaat doordat het gedragen wordt door de gemeenschap! Dit maakt ons als Kindervakantiewerk enorm trots en dankbaar.

Wanneer deze regels geschreven worden, zit meer dan de helft van het programma er al weer op. Wederom een succesvol programma. En wat hebben de kinderen, maar ook wij, genoten. Knutselmiddagen, speurtochten, kienen, busreizen, maar ook de golden oldies als de jeugdkermiss, spuitwedstrijden en avonddriedaagse. Langzaam kijken



we dan toch vooruit naar volgend jaar. Want dan hebben we weer een mijlpaal bereikt en een jubileum te vieren.

Volgend jaar bestaan we 60 jaar en dat moet gevierd worden!! Hoe? Dat laten we jullie nog weten.

Denk je nu na het lezen: hier wil ik onderdeel van zijn als vrijwilliger, sponsor of op een andere manier? Schroom vooral niet om contact met ons op te nemen.

<http://www.kindervakantiewerk-stevensweert.nl/contact.html>

KVV.stevensweert@gmail.com

KinderVakantieWerk Stevensweert organiseert:

★★ **DIVA KIENEN** ★★



incl. hapje & drankje 🍷🍰

- Wanneer: VRIJDAG 25 OKTOBER
- Locatie: Restaurant Int Brookx, In het Broek 1 Stevensweert
- Zaal open vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur
- Er zijn 10 speelrondes en Pauzekienen!!

LET OP!! Kaarten dienen vooraf besteld te worden, dit kan NIET bij aanvang van de avond!!

- Verkooprijke speelkaarten: 1 serie €25, 2 series €30 en 3 series €35. Series zijn uit te breiden voor €5.
- Kaarten kunnen besteld worden via kvv.stevensweert@gmail.com of telefonisch 06-46233465 (Vera) 06-11014237 (Babette)

Het belooft een mooie avond te worden waarin er fantastische prijzen te winnen zijn waaronder: hetelucht friteuse, dagje sauna & bubbels, nachtje weg inclusief ontbijt en als afsluiter een spetterende hoofdprijs namelijk een reischeque!! 🍷🍰🎁🎁🎁🎁

Dus wil je erbij zijn?? Bestel dan op tijd je kaart(en) want VOL=VOL!!





In 105 dagen te voet van Stevensweert naar Rome (deel III)

Bij Wasserbillig (L) mondt de Sûre uit in de Moesel waarlangs de vele wijngaarden zich tot aan de horizon uitstrekken en al de tijd markeren deze rivieren de grens tussen Luxemburg en Duitsland. Gaandeweg steek ik de grens bij Schengen over naar Frankrijk, richting Metz waarna als een soort toegangspoort een wandelpad naar het regionaal natuurpark van Lotharingen zich aandient.

Van ver zie ik aan de horizon de donkere hellingen van de Vogezen opdoemen en brengt de eerste serieuze klim



tot over 1000 meter mij naar de Donon met zijn Romeinse tempel in neoclassicistische stijl opgericht door Napoleon III midden jaren 1800.

Na een stevige afdaling al weer snel weer omhoog naar de volgende ballon en vervolg mijn route over de toppen van de midden- en zuidelijke Vogezen die "ballons" worden genoemd.



Oogverblindende vergezichten als beloning voor al het klimwerk krijg ik gepresenteerd waarbij ik mij meermaals in m'n arm moet knijpen om te beseffen dat het echt is wat ik zie, overweldigende landschappen spreiden zich voor me uit.

Al lopend over de bergkammen (crêtes) met als hoogste punt op 1.424 mtr. Op de Grand Ballon waan ik mij op de top van de wereld. Wanneer ik de Vogezen achter me heb gelaten volgt er een gebied met kleine dorpjes waar de dorpingen de vriendelijkheid zelve zijn en loop daarna lange tijd langs de Frans/Zwitserse grensweg die langzaam afdaalt naar de rivierkloof van de Doubs.

Niet lang hierna ligt de Jura voor mijn voeten en ik volg een aantal dagen het beboste, rotsige, vochtige en een vrijwel onbewoonde rivierkloof. Een moeilijk te belopen glibberig pad met uitstekende rotspunten, boomwortels en onverwachte hindernissen dwingen mij om alert en geconcentreerd mijn weg te vervolgen, het idee dat ik na een onfortuinlijke val mijn tocht zou moeten afbreken triggert al mijn zintuigen. Hoe het met Arno verder gaat met aan de overkant de Alpen in zicht, leest u in deel IV.



Vindersloon?



Bij werkzaamheden in zijn tuin begon Mathieu van Riet met het afsteken van het gras. Mooie plaggen gras werden op de aanhanger gegooid en naar Montfort getransporteerd.

Bij het lossen meende Annie, zijn vrouw, dat ze iets zag blinken tussen het gras. Was dat een ring? Voorzichtig werden enkele plaggen gras met de handen zorgvuldig onderzocht en warempel met vieze handen konden ze een trouwring tussen de klei en het gras uit halen. Aan de binnenkant stond "Jan 12-11-1971". Beiden schoten gelijk in de lach, want ze wisten direct wie die "Jan" was, hun overbuurman,



Jan Merry. Die Jan werd gelijk gebeld en gevraagd naar zijn vrouw, Riet. Toen het woord 'ring' viel, werd het aan de overkant van de telefoon even stil: "Zeg niet dat jij hem gevonden hebt?" Annie kon dit bevestigend beantwoorden. Ook toen werd het even stil aan de andere kant van de telefoon. "Ben je d'r nog?" vroeg Annie. "Gelukkig".

Toen kwamen de verhalen los: ze waren getrouwd op 12-11-1971, op 1-9-1978 was de ring verloren, precies op de dag dat haar zus een baby kreeg, na 41 jaar de ring terugvinden, sinds de vondst past de intussen nieuwe trouwring niet meer aan de vinger. Typerend genoeg heeft de eigenares altijd blijven geloven in het terugvinden van de ring, ze heeft ook Sint Antonius vaker 'iets' beloofd en geoffreerd.

Je kunt je voorstellen dat het feest dat hier op volgde tot in de kleine uurtjes geduurd heeft en het vindingsverhaal? De betrokkenen willen hier niet veel over los laten, maar volgens ingewijden is het grasveld verder onderzocht en bij het hele huis de tuin eens grondig veranderd, op kosten van.....?

Gratis Jeugdvergunning Meerse Kamp

Afgelopen jaar zijn geweldige vissteigers geplaatst op de Meerse Kamp te Stevensweert. Naar aanleiding hiervan heeft Hengelsportvereniging De Snoek Stevensweert besloten om voor de jeugd, jonger dan 14 jaar een gratis jeugdvergunning te verstrekken. Hiermee mag op de Meerse Kamp gevestigd worden met maden, wormen, brood, deeg of mais.

2 maal per jaar wordt u geïnformeerd door Sportvisserij Nederland over de voordelen van de (jeugd)vispas en 4 maal per jaar ontvangt u gratis het "Stekkie Magazine".

Hoe kunt u aan de gratis jeugdvergunning komen?

Ga naar de site van HSV De Snoek:

www.desnoekstevensweert.mijnhengelsportvereniging.nl en vraag hier de gratis jeugdvergunning aan.

Interesse in "Stevenswee(r)tjes"?
Meld je dan snel aan voor deze digitale
nieuwsbrief. Je ontvangt deze dan automatisch
gratis in je mailbox.

Inschrijven kan op de website
van de dorpsraad:
www.dorpsraadstevensweert.nl



EHBO-vereniging Manus Salvatrix

Manus Salvatrix

In de weekblaadjes hebben we een artikel geplaatst om meer leden bij de EHBO-vereniging te krijgen om zodoende de hulp bij ongelukken in Stevensweert te vergroten. In samenwerking met de Dorpsraad en de heer Har Rutten hebben we informatie gegeven over het gebruik, de noodzaak, het aantal aed's en de plaats waar ze in Stevensweert te vinden zijn. Gelukkig hebben veel mensen deze informatie aangehoord, maar hun interesse is nog niet omgezet in daadwerkelijke activiteiten. We willen nogmaals uw aandacht richten op de eerste hulp bij ongelukken. Vooral jongere mensen met jonge gezinnen krijgen veel te maken met eenvoudige ongelukjes. Bent u in staat om adequaat te helpen als het uw eigen kind overkomt?



Ook de aed is van groot belang, omdat de reistijd van een ambulance langer wordt en de eerste 6 minuten bepalend zijn en het aantal ouderen stijgt. Het is van het grootste belang dat het aantal personen uitgebreid wordt dat de aed kan en mag gebruiken. Ook daar is een EHBO-vereniging voor.

In samenwerking met de gemeente hebben we in de kern Stevensweert op 5 plaatsen een apparaat mogen krijgen:

- Bij de sportzaal in de Julianalaan,
- In de Burg. Minkenbergstraat ter hoogte van huisnummer 36
- Op de Markt te hoogte van de rijwielzaak (zal spoedig gebeuren)
- Op het Eiland bij het Wilhelminaplein (de Varkensmarkt)
- Bij de ingang van Porta Isola.

Met de gemeente Maasgouw gaan we bekijken of er nog plaatsen in onze kern zijn, waar nog een aed geplaatst kan worden.

Meer informatie:

W. Dirks,
Eiland 41b
6107 CC Stevensweert.
E-mail: w.dirks@ziggo.nl



In de eerste uitgave van de "Nieuwsbrief" hebben we een stukje geschreven over de "Wensbus" in de gemeente Maasgouw. We willen enkele aanvullingen geven.

De tarieven voor de enkele reis zijn als volgt:

Vervoer binnen dezelfde kern € 1,00

Een adres binnen Stevensweert naar een adres binnen de kern Stevensweert, bedraagt € 1,00 enkele reis.

Vervoer naar de aangrenzende kern € 2,00

Een adres in Stevensweert naar een adres in Maasbracht of Ohé en Laak bedraagt € 2,00 enkele reis.

Vervoer naar overige kernen of puntbestemmingen € 3,00

Een adres binnen Stevensweert naar bepaalde adressen in Echt, Roermond of Weert bedraagt € 3,00 enkele reis.

U betaalt in feite nooit meer dan € 3,00 per persoon enkele reis.

De "Wensbus" is nog altijd op zoek naar chauffeurs en mensen die de chauffeur op hun dagtocht vergezellen om de mensen te helpen bij het in- en uitstappen (reisbegeleider). Lijkt dit iets voor u te zijn, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met tel. nr.: 0475 - 462 475.



AMICI INSULAE

VRIENDEN VAN HET EILAND IN DE MAAS / STEVENSWEERT & OHÉ EN LAAK

Voor aankondiging: In het kader van 75 jaar bevrijding geeft Amici Insulae een boekwerk uit over de bevrijding van het Eiland in de Maas met o.a. persoonlijke verhalen over de evacuatie, het verzet, dagboekfragmenten, het neerstorten van een vliegtuig te Ohé en Laak, bevrijdingsfeesten, de oorlogsslachtoffers en de wederopbouw. Nadere gegevens over datum uitgave en prijs volgen nog.